



De LUISTERJUF en de LUISTERBUS

In alle groepen is er vanaf de start van het schooljaar tijd en aandacht voor het groepsproces. We stellen samen vast dat we een fijne groep willen zijn waarin niet gepest wordt. Daarom starten we elk jaar met het project “De Coole Kikker”

Op school hebben we ook twee luisterjuffen (interne contactpersonen).

Dat zijn juf Annelies en juf Fraukje van groep 1/2.

Zij kunnen benaderd worden door ouders en door kinderen als er iets aan de hand is waarbij hulp nodig is en je weet niet waar je terecht kunt.

Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een tijd ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Of je moet een geheim bewaren..... maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet zomaar een beetje, het zit je behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het eerst met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je papa, je mama, de oppas, je opa, je oma, je vriend/vriendin; je juf of je meester.....zij kunnen je helpen je probleem op te lossen. Als dat niet werkt kun je bij een van ons terecht! We proberen je te helpen met het vinden van een oplossing.

De luisterjuffen hebben deze week alle groepen bezocht met een luisterbus, deze staat in de hal.

Zij hebben zich voorgesteld en uitgelegd wat de luisterjuf doet en wat de luisterbus is.

De kinderen kunnen zaken die zij graag zouden willen (maar niet durven) bespreken, aan de luisterjuffen kenbaar maken.

Deze luisterbus is ook voor de ouders. Je stopt er een briefje in en op dinsdag en vrijdag wordt de brievenbus door de luisterjuffen geopend.

De luisterjuffen zijn natuurlijk voor iedereen ook gewoon te bereiken via hun email of gewoon persoonlijk!



Annelies.Hollebrands@kansenkleur.nl

Fraukje.vande.Berg@kansenkleur.nl